

Veel heil en zegen.  
Voor alle dagen.



Vergeet de wind,  
op zoek naar al je kieren,  
die altijd wel een  
weg naar binnen vindt.  
Die altijd wel je dag  
wil gaan verklieren,  
en jou en regen  
met elkaar verbindt.

Vergeet dat nat,  
dat neerslaat op je vellen.  
Dat dansend duizelt  
over hoed of helm.  
Dat jouw wil helpen  
roffelen en tellen.  
Vergeet al druipend  
deze klamme schelm.

Bewapend met  
je maat voor  
wind en neerslag,  
gekleed op alles  
wat je nog verleidt,  
telt enkel dat je  
lekker weer op straat mag.  
Het is je trommelbeurt  
die jou bevrijdt.

Jouw tijd komt,  
als het spanleer  
stroef verglijdt.