



Trommelslagerprent
Januari 2017
Trommelslager:
Obe Lemstra.
Fotograaf: onbekend.
Gedicht: Veldeling



Ik stao op wacht
en dèenk an oe.
Hoe krie'k oe naor
de karke toe.
As der een drumband is
dan kooj nog wel.
Maor prèekt de domeneer,
dan spring ie uut oen vel.
Ik stao op wacht
en dèenke: Poeh!
Ik krieg oe mit gien peerd
meer naor de karke toe.

Ik hadde haopt daj nog
wel èven zulden wachten.
Maor ie kregen tussendeur
aandre gedachten.
De karken staot noe lèeg.
Het volk löp uut.
Ie heurt der bij.
We mist ok oen geluud.

Ik stao op wacht
en dèenk an oe.
Hoe mut dat mit
de karke noe.
Hij is er veur de kuunst,
en veur cultuur,
en ok veur bidden, zingen,
het wordt een avontuur.
Ik stao op wacht.
En dèenk an oe.
As wij de rijen noe sluit,
Is 't uut mit dat gedoe.

Waor mèensen praot
en tied neem um te lustern.
Gaot ze op 't inde zingen.
Hold op mit fluustern.
Zuuk dus menaar weer op,
en praot weer bij.
Dan blif de karke staon,
en komp cultuur der bij.

(Vrij naor Joop de Knegt)