

HET KLEINE
TROMMEL-
JONK



Kerstnummer
uit 1941 van
Katherine Kennicott Davis

Vertaling:
Veldeling

Heur mien deuntie
van rommeldebom.
't Is aover God zien zeuntie,
rommeldebom.
Hij gef oe rust in 't harte,
rommeldebom.
En hij nemp oe apart en
rommeldebom, rommeldebom,
rommeldebom.
As ie hum wilt,
van rommeldebom,
Hij zeg 'Kom'.

Kleine poppie,
van rommeldebom.
Ik stao hier net as oe
van rommeldebom.
Wij maakt allint geluud,
van rommeldebom.
En draagt een bosschop uut
van rommeldebom, rommeldebom,
rommeldebom.
Oen woorden gaot deur 't vel,
van rommeldebom.
Ik houw mij krom.

Ie bringt liefde,
van rommeldebom.
Het kwaod verstieft'er van
van rommeldebom.
Ik trommel hier veur oe
van rommeldebom.
Ik doe mien best veur oe van
rommeldebom, rommeldebom,
rommeldebom.
Poppie lacht naor mij,
van rommeldebom.
Ik heur zien 'kom'.