

Brief aan frater Raimundus van Capua, Dominican, briefnr. 102

In naam van de gekruisigde Jezus Christus, en van de zoete Maria.

Zeer dierbare vader in Christus, de zoete Jezus.

Ik Catharina, dienaar en slavin van de dienaren van Jezus Christus, ik schrijf u in zijn kostbaar Bloed, omdat ik wens dat u een ware bruidegom van de Waarheid zou zijn, haar zou navolgen, haar trouwe vriend zou zijn. Ik zie echter de mogelijkheid niet deze Waarheid zonder de zelfkennis te smaken, noch te bezitten. Want het is juist daarin dat wij in waarheid weten dat wij niet zijn en dat we het "zijn" van God kregen. In deze zelfkennis zien we ook dat God ons schiep naar zijn beeld en gelijkenis en dat wij door Hem herschapen werden. In het Bloed van zijn enige Zoon die ons de waarheid van de Vader openbaarde, deed Hij ons immers tot het genadeleven herboren worden. Het is de waarheid dat God ons schiep tot glorie en eer van zijn Naam en opdat wij zouden deelhebben aan zijn eeuwige schoonheid en ons zouden heiligen in Hem.

Wie bewijst dat dit de waarheid is? Het bloed van het vlekkeloze Lam. Waar vinden wij dat Bloed? In de zelfkennis. Wij zijn die grond geweest waarin het vaandel van het kruis werd geplant. Wij zijn de beker geweest waarin het Bloed van het Lam, dat van het kruis vloeide, werd opgevangen. Waarom zijn wij die grond geweest? Omdat de aarde alleen niet voldoende was om het kruis recht te houden. Zij zou overigens geweigerd hebben deze onrechtvaardige dood te plegen. De nagels zouden niet bekwaam geweest zijn Hem aan het kruis te hechten, indien zijn onuitsprekelijke liefde voor ons Hem niet vastgebonden had. Ja! Omdat Hij de eer van zijn Vader en ons heil vurig liefhad, bleef Hij aan het kruis genageld. Wij zijn dus de grond geweest waarin het Kruis rechtop bleef staan. Wij zijn het vat, dat zijn Bloed opvangt. Wie dat aanneemt en de bruidegom van deze Waarheid is, zal in het Bloed de genade vinden, met heel de rijkdom van het genadeleven. Zijn naaktheid zal bedekt worden en het bruidskleed van de vurige liefde zal hem bekleden. Het vuur en het bloed, dat uit liefde vergoten werd, zullen hem drenken. Hij zal met de Godheid verbonden zijn.

Gods barmhartigheid zal hem, in dit Bloed, overvloedig voeden. In dit Bloed neemt hij de duisternis weg en geniet hij van het licht, omdat hij, in dit Bloed, de wolk van de zinnelijke eigenliefde verliest en ook de slaafse vrees, die het gevolg is van de straf. Hij wordt nu met een heilige vrees bedeed en hij is zeker van Gods liefde, die hij in het Bloed gevonden heeft. Wie, integendeel, de Waarheid niet bemint, zal ze ook niet kennen in de zelfkennis en de kennis van het Bloed, zoals diegene die edelmoedig, ernstig en zonder slaafse vrees vooruitgaat. Moge hij zijn weg gaan zonder praatjes, noch verhaaltjes, noch slaafse vrees en genieten van het licht van het levendig geloof, niet enkel in woorden, maar in alle omstandigheden, hetzij in tegenspoed, hetzij in voorspoed, in tijd van vervolging en in tijd van troost. Niets kan in hem het geloof, noch het licht van het geloof verminderen. De Waarheid heeft hem, in waarheid, de kennis gegeven en deze kennis is niet enkel een genot, maar een ervaring.

Ik zeg dat, indien dit licht en deze waarheid zich niet in de ziel bevinden, de ziel toch een vat zal zijn dat het Bloed opvangt. Dit zal echter tot haar vonnis en schande gebeuren. In duisternis gehuld en beroofd van het Kleed van de genade zal zij geoordeeld worden, niet omdat zij het Bloed mist, maar omdat zij het misprezen heeft.

Door de eigenliefde verblind ziet en kent zij de Waarheid niet in het Bloed; daarom ontvangt zij dit Bloed tot haar ondergang. Zij bezit noch de vreugde, noch de zoetheid, noch de vrucht van het Bloed, dat zij in zich draagt en is daarom ook geen trouwe bruidegom geweest van de Waarheid. de ziel is slechts met bitterheid vervuld.

Men moet dus de waarheid kennen en de bruidegom willen zijn van de Waarheid. waar moet dit gebeuren? In de cel van uw zelfkennis moet u erkennen dat God u het "zijn" geschonken heeft, niet uit dwang, maar uit goedheid en dat Hij u herschepen heeft, toen Hij u het genadeleven teruggaf in het Bloed van het Lam. In dat Bloed moet gij baden, verdrinken, en uw eigenwil doden: doet u het niet, dan zult u geen trouwe, maar een ontrouwe bruidegom van de waarheid zijn. Verdrink dus in het Bloed van de gekruisigde Jezus, baad in dit Bloed, word dronken van dat Bloed, verzadig u met dat Bloed, bekleed u met dat Bloed. Bent u ontrouw geweest, herdoop u in dit Bloed. Heeft de duivel het oog van uw verstand verduisterd, was u in dit Bloed. Bent u een laffe herder geweest, heeft u de roede van de gerechtigheid niet gebruikt met voorzichtigheid en barmhartigheid, zoek dan gerechtigheid in het Bloed. U zult haar vinden met het oog van het verstand, u zult haar grijpen met de hand van de liefde, u zult haar met een vurig verlangen vasthouden.

Ja! Verniel de lauwhed in de warmte van dit vuur. Verwijder de duisternis in het licht van het Bloed. Zo zult u de bruidegom van de Waarheid zijn, de ware Herder, de hoeder van de schapen die u zijn toevertrouwd, de trouwe vriend van de cel van uw ziel en van uw lichaam, in zover uw situatie u dit toelaat.

U zult het kunnen doen, wanneer u in het Bloed blijft, anders niet.

Ik smeed u door de liefde van de gekruisigde Jezus: doe het, maak u los van ieder schepsel (en begin met mij), bekleed u met de liefde tot God en tot alle schepselen vanuit God. Hou er veel van, maar ga er weinig mee om, tenzij het voor hun zieleheil nodig is. Wat mij betreft, ik zal het ook doen, in de mate dat God er mij de genade toe geeft. Ik wil me weer met dit Bloed bekleden en mij ontdoen van ieder kledingstuk dat ik tot hiertoe gedragen heb. Ik wil dat Bloed. Dat bloed is en zal het geluk van mijn ziel zijn. Wanneer ik het geluk in de schepselen zocht, vergiste ik mij. Ik wil ook dat dit Bloed mij in al mijn werkzaamheden vergezelt. Zo zal ik zowel het Bloed als de schepselen vinden. Hun genegenheid en hun liefde zal ik in dit Bloed drinken. De vrede zal ik smaken in de oorlog en de zoetheid in de bitterheid. Wanneer ik van de schepselen en van de genegenheid van mijn vader beroofd zal zijn, zal ik mijn Schepper vinden, mijn eeuwige en soevereine Vader. Baad in het Bloed en wees vol vreugde, omdat ik mijn vreugde vind in het misprijzen van mijzelf. Meer zeg ik niet. Blijf in de heilige en zoete liefde van God.
Zoete Jezus, Jezus liefde.