

Aan vrouwe Lapa, haar moeder, voor haar terugkomst uit Avignon

Zij beveelt haar moeder aan, met geduld haar afwezigheid te verdragen, omdat deze gevraagd wordt voor de eer van God en het heil van de zielen.

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.

Dierbaarste Moeder in Christus, de zoete Jezus, uw onwaardige en medelijden wekkende dochter Catharina, vertroost u in het kostbaar Bloed van de Zoon van God. Met een groot verlangen heb ik verlangd, u niet alleen de moeder van mijn lichaam te zien, maar ook van mijn ziel. Wanneer u in overweging neemt dat u de ziel meer bemint dan het lichaam, zal in u iedere ongeregelde tederheid sterven en zal het verdragen van mijn afwezigheid naar het lichaam u niet zeer zwaar vallen, maar zij zal u eerder tot troost zijn, en u zult wensen iedere smart, die ik u daardoor aandoe, te dragen voor de eer van God, omdat u bedenken zult dat dit geschiedt voor Gods eer. Werkend voor de eer van God worden in mijn ziel de genaden en de deugden vermeerderd, zodat u niet troosteloos zult zijn maar vertroost, zoetste moeder, want in waarheid bemint u de ziel meer dan het lichaam. Ik wens, dat u zich zult laten onderrichten door de zoete moeder Maria, die voor de eer van God en voor ons heil, ons haar op het hout van het allerheiligste kruis gestorven Zoon gaf. En toen Maria alleen achterbleef nadat Christus ten hemel was opgevaren, voegde zij zich bij de heilige discipelen, en omdat Maria en de discipelen een grote troost vonden in elkaars tegenwoordigheid, was het scheiden hun zeer smartelijk; maar desondanks stemde zij toe in de scheiding voor de glorie en de roem van haar Zoon en voor het heil van de hele wereld, en zij wil dat zij gaan. En zij verkiest veeleer de smart van hun vertrek boven de troost van hun tegenwoordigheid, en dat alleen door de liefde, die zij heeft voor de eer van God en voor ons heil. Nu wil ik dat u van haar zult leren, liefste moeder. U weet dat het gepast is dat ik de wil van God volg, en ik weet dat u wilt dat ik deze volg. Het was Zijn wil, dat ik wegging, en dat vertrek is niet zonder een geheim oogmerk van Hem geweest, noch zonder vrucht en nut. Dat ik hier bleef was door Zijn wil, en niet door die van enig mens, en die het tegenovergestelde zegt spreekt in leugens en niet in waarheid. En zo moet ik gaan, Zijn voetstappen volgend, op de wijze en op de tijd, die Zijn onschatbare goedheid behagen.

Als goede en zoete moeder moet u niet bedroefd zijn, maar tevreden iedere last voor de eer van God en voor uw heil en het mijne dragen. Herinner u dat u zo gedaan hebt voor de aardse goederen, toen uw zonen van u weggingen om tijdelijke rijkdommen te winnen, en nu het om het eeuwig leven te verkrijgen gaat, schijnt het u zo zwaar, dat u zegt te zullen wegwijnen indien ik u niet spoedig antwoord. En dit alles overkomt u omdat u dat gedeelte van mij, dat ik uit u heb getrokken, dat is uw vlees waarmee u mij bekleedt hebt, meer bemint dan wat ik uit God heb getrokken. Verhef, verhef uw hart en uw liefde een weinig in dat zoete en heiligste kruis, waarin iedere last minder zwaar wordt; draag toch enkele eindige smarten om de oneindige smart, die wij voor onze zonden verdienen, te ontvluchten. Wees nu gesterkt door de liefde van de gekruisigde Christus en geloof u niet verlaten, noch door God, noch door mij, maar u zult getroost worden, u zult de volkomen vertroosting ontvangen, en de smart is niet zo groot geweest, als de vreugde zal zijn. Met Gods genade zullen wij spoedig terugkeren, en wij zouden heden niet talmen te komen als wij daarin niet verhinderd waren door de ernstige ziekte van Neri. (1) Ook meester Giovanni en Broeder Bartolomeo zijn ziek geweest. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.

(1) Deze brief is geschreven uit Genua, waar Neri op wonderdadige wijze werd genezen door de gebeden van de heilige Catharina.