

Aan vrouwe Lapa, haar moeder

Zij wenst haar de ware kennis over zichzelf en over de goedheid van God jegens haar toe.

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde en van de zoete Maria.

Dierbaarste Moeder in Christus, de zoete Jezus. Ik, Catharina, dienstmaagd en slavin van de dienaren van Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u in het bezit van de ware kennis van uzelf en van de goedheid van God in u te zien, omdat u zonder deze kennis geen deel zou kunnen hebben aan het genadeleven. En daarom moet u met een heilige zorg leren inzien, dat u door uzelf geen wezen hebt, maar dat u al uw wezen trekt uit God, en de vele gaven en genaden erkennen, die u van Hem hebt ontvangen en nog iedere dag ontvangt. Op deze manier zult u doordrongen zijn van een liefdevolle dankbaarheid, en u zult een waar en heilig geduld hebben, en u zult de kleine dingen niet zien als grote, maar de grote zullen u klein schijnen om te verdragen voor Jezus Christus. Niemand is een goed ridder voor hij zijn proeven heeft afgelegd op het slagveld; zo moet uw ziel haar proeven afleggen in de slag van de vele tegenslagen. En wanneer zij ziet, dat zij haar proef van het goede geduld heeft afgelegd, en het hoofd niet omwendt uit ongeduld, en zich niet ergert aan wat God toelaat, dan kan zij genieten en jubelen en met volmaakte blijdschap het eeuwige leven afwachten. Want zij is komen rusten op het kruis, en zij versterkt zich met de smarten en schanden van de gekruisigde Christus, en redelijkerwijze kan zij de eeuwige aanschouwing van God verwachten, omdat Christus het haar beloofd heeft. Want degenen, die vervolgd worden en bezocht met rampspoeden in dit leven, zullen verzadigd en vertroost en verlicht worden in de eeuwige aanschouwing van God, en zij zullen Zijn zoetheid ten volle en op onmiddellijke wijze proeven. Zelfs in dit leven begint Hij degenen, die voor Hem lijden, te vertroosten. Maar zonder de kennis van onszelf en van God, kunnen wij al dat goede niet bereiken. Dus bid ik u door alles wat ik weet en zoveel ik kan, dat u er zich op toe zult leggen haar te verkrijgen, opdat wij niet de vrucht van onze vermoeienissen verliezen. Meer zeg ik niet. Volhard in de zoete en zachte genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.