

Aan Benincasa, haar broer, toen deze in Florence was

Over het geduld en zijn plichten tegenover zijn moeder

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria. Dierbaarste broeder in Jezus Christus. Ik, Catharina, onnuttige dienstmaagd, vertroost u en zegen u en nodig u uit tot een zoet en heilig geduld, want zonder het geduld zouden wij God niet kunnen behagen. Dus bid ik u, dat u naar het wapen van het geduld zult grijpen, opdat u de vrucht van uw tegenspoed mag ontvangen. En wanneer het u zeer hard lijkt de vele lasten te dragen, houd dan in uw geheugen drie dingen geprent, zodat u met meer geduld zult kunnen dragen. Ik wens dan ten eerste dat u de korthed van uw tijd zult overdenken, dat u niet zeker bent van de dag van morgen. Wij kunnen zeer goed zeggen, dat wij de last, die al voorbij is gegaan, noch de last die zal komen, te dragen hebben, maar alleen de stip van de tijd, die wij op het ogenblik bezitten. Dus moeten wij wel geduldig dragen, omdat de tijd zo kort is. Het tweede is, dat u de vrucht die op de lasten volgt, moet beschouwen. De heilige Paulus zegt immers, dat er geen vergelijking kan zijn tussen de lasten en de vrucht en beloning van de hemelse glorie. Het derde is, dat u de schade moet beschouwen, die volgt voor henen, die met drift en ongeduld dragen: want wat voor hen volgt op het ongeluk hier beneden, is het eeuwig lijden van de ziel.

En daarom bid ik u, dierbaarste broeder, dat met een groot geduld zult dragen. En ik wens ook, dat u niet zult vergeten uw ondankbaarheid en uw onwetendheid wat betreft u aan uw moeder verschuldigd bent, waartoe u bent gehouden door het gebod van God, te verbeteren. Ik heb uw ondankbaarheid zozeer zien toenemen, dat u niet uw plicht naar haar toe hebt vervuld om haar te helpen. Laten wij aannemen, dat ik u hierin verontschuldigen kan, omdat u dat niet hebt gekund; maar indien het u mogelijk geweest zou zijn weet ik niet wat u zou hebben gedaan, omdat u zelfs in woorden karig bent geweest tegenover haar. O, ondankbaarheid! Hebt u de smarten van de baring, noch de melk, die zij uit haar borst getrokken heeft, noch de vele vermoeienissen, die zij heeft moeten doorstaan voor u en voor de anderen, niet overwogen? En wanneer u mij zou zeggen, dat zij geen medelijden gehad heeft met ons, dan zeg ik dat het niet waar is, want zij heeft zoveel zorgen gehad, voor u en voor de anderen, (1) dat het haar duur is komen te staan. Maar laten wij het geval stellen, dat het waar is, dan nog hebt u verplichting aan haar en zij niet aan u. Zij heeft uw vlees niet genomen, maar zij heeft u haar vlees gegeven. Ik bid u, dat u zich zult ontdoen van deze fout en van de andere, en dat u mij mijn onwetendheid zult vergeven, want indien ik uw ziel niet beminde, dan zou ik niet zeggen wat ik u zeg. Denk er aan om te gaan biechten, zijn en uw familie. Meer zeg ik u niet. Volhard in de zoete en heilige genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.

(1) Dit heeft betrekking op de andere broer, die ook in Florence zich bevond.