

Aan Francesco, zoon van Heer Vanni Malavolti van Siena (1)

Zij spoort hem aan om met vertrouwen tot God terug te keren, en zij berispt hem naar aanleiding van zijn schuldig leven.

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.

Dierbaarste, allerdierbaarste zoon in Christus, de zoete Jezus. Ik, Catharina, dienstmaagd en slavin van de dienaren van Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u terug te voeren in de schaaftal bij uw metgezellen. Maar het lijkt erop dat de duivel u zo heeft verborgen, dat u moeilijk teruggevonden kunt worden. Ik, uw arme moeder, ga zoekende en vragende naar u rond, want ik wilde u op de schouders van de smart en van het medelijden leggen, dat ik met uw ziel heb. Open dus, mijn dierbaarste zoon, het oog van het verstand, sla het op vanuit de duisternis, erken uw schuld, niet met verwardheid van geest, maar met kennis over uzelf en met hoop op de goedheid van God. Erken dat u de rijkdommen van de genade, die uw hemelse Vader u gegeven heeft, ellendig verspild hebt. Handel dus als de verloren zoon, die zijn rijkdommen verspild had in een slecht leven, maar die zijn fout erkende toen hij zich in nood zag en naar de vader snelde en om barmhartigheid smeekte: Handel ook zo, want u bent arm en u lijdt gebrek en uw ziel sterft van honger. Neem uw toevlucht tot de Vader en smee om barmhartigheid, want Hij zal u helpen, Hij zal uw verlangen niet verachten, dat gegrondvest is in de bitterheid van de bedreven zonde, hij zal het vervullen met grote zoetheid.

Ach, ach, waar zijn uw zoete verlangens? Ik ongelukkige, ik heb gezien dat de duivel uw ziel en uw heilig verlangen heeft geroofd. De wereld en haar dienaren hebben ze gebonden en geboeid door hun ongeregelde genoegens en genietingen. Sta dus op om het geneesmiddel te nemen en slaap niet meer! Schenk mijn ziel vertroosting en wees niet wreed voor uw eigen heil door te weigeren terug te keren. Laat de duivel u niet bedriegen door vrees of door schaamte, verbreek die band, kom, kom mijn dierbaarste zoon. Ik mag u wel dierbaar noemen, u hebt mij zoveel tranen, zoveel zweet en bitterheid gekost. Kom dan, en keer terug naar uw schaaftal. Ik verontschuldijg mij voor God, dat ik niet meer kan doen. En of u zult komen of blijven, ik vraag u niets anders dan de zoete wil van God te doen. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.

(1) De Malavolti waren een voorname familie van Siena. Francesco was door Catharina bekeerd, maar gedurende zijn leven was hij onstandvastig. Na haar dood kwam hij tot zijn goede voornemens terug. Hij had een verschijning van de heilige, waarbij deze hem aanraadde in de orde van Monte-Olivet te treden, liever dan in een andere, waartoe hij reeds besloten had. Hij volgde haar raad en leidde nog 22 jaar lang een boetvaardig leven. Ook hij heeft veel geschriften nagelaten, die getuigen van de deugden van de heilige.