

Aan de Koning van Frankrijk (Karel V)

Over het volbrengen van de geboden van God. Over de verachting van de wereld, de rechtvaardigheid en de liefde tot de naaste. Over de vrede tussen de christenvorsten en over de kruistocht.

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.

Dierbare Heer en Vader in Christus, de zoete Jezus. Ik, Catharina, dienstmaagd en slavin van de dienaren van Jezus Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u de heilige en zoete geboden van God te zien volbrengen, omdat wij op geen andere wijze deel kunnen hebben aan het bloed van het onbevleete Lam. Dit Lam, de zoete Jezus heeft ons de weg geleerd, en Hij sprak aldus: „Ego sum via, veritas et vita.” Hij is de zoete meester, die ons Zijn leer heeft onderwezen door de leerstoel te beklimmen van het allerheiligste kruis. Eerbiedwaardige Vader, welke leer en welke weg geeft Hij u? Dit is Zijn weg: smarten, schande, oneer, spot en schurkerijen; honger en dorst met een waar geduld verdragen; met schande verzadigd zijn; genageld en geklonken zijn aan het kruis voor de eer van de Vader, en voor ons heil. Want met de smart en de schande heeft Hij de schuld en de boosheid betaald, waarin de mens gevallen was door de bedreven zonde. Hij heeft onze ongerechtigheid in Zijn eigen lichaam gestraft en hersteld; en dat heeft Hij slechts uit liefde gedaan, en niet omdat Hij daartoe was verplicht.

Dat zoete Lam, onze weg, heeft de wereld veracht met al haar genietingen en ijdelheden, de ondeugd gehaat en de deugd bemind. Volg als zoon en getrouwe dienaar van Christus de Gekruisigde, Zijn voetstappen en de weg die Hij leert; dat is dat u met een waar geduld iedere smart, kwelling en tegenspoed moet dragen, die God aan de wereld toestaat u aan te doen. Want het geduld wordt niet overwonnen, maar het overwint de wereld. Wees gegrondvest op een ware en heilige rechtvaardigheid, wees een minnaar van de deugden en een verachter van de ondeugd.

Ik bid u, om in het bijzonder in uw staat, drie dingen te volbrengen. Het eerste is, dat u zichzelf en de wereld met al haar genietingen moet verachten, en dat u uw rijk moet beschouwen alsof het u geleend zou zijn, en niet het uwe is. Want u weet zeer goed, dat leven noch gezondheid, noch rijkdommen, noch eer, noch staten, noch heerlijkheden uw eigendom zijn. Indien dat zo zou zijn, dan zou u ze kunnen bezitten op uw eigen wijze. Maar soms wil de mens gezond zijn en is hij ziek, of hij wil leven en sterft, of hij wil rijk zijn en is arm, of hij wil heer zijn en is dienaar en vasal. En dat alles gebeurt, omdat de goederen zijn eigendom niet zijn, en hij ze niet kan behouden, wanneer het Hem niet behaagt, Die ze hem heeft geleend. Dus is hij wel onnozel, die het goed van een ander wil bezitten als was het van hem; hij is werkelijk een dief, en de dood waardig. Daarom bid ik u, dat u, die men de Wijze noemt, (1) wilt handelen als een goede rentmeester, en wilt bezitten alsof aan u geleend zou zijn, want door God bent u gemaakt tot Zijn rentmeester.

Het tweede van deze drie dingen is, dat u de heilige en ware rechtvaardigheid moet beoefenen; en dat u daar nooit vanaf gebracht zult worden door eigenliefde, noch door vleierijen, of door het verlangen om te behagen aan de mensen. En waak ervoor, dat uw officieren geen onrechtvaardigheid bedrijven om geld of de arme hun recht ontnemen. Maar wees de vader van de armen, en de uitdeler van hetgeen God u heeft geschonken. En wil, dat de fouten, die in uw rijk

bestaan worden gestraft, en dat de deugd wordt verheven. Want dit alles behoort tot de uitoefening van de heilige Rechtvaardigheid.

Het derde van deze drie dingen is, dat u de leer in acht moet nemen, die de Meester u vanaf het kruis heeft gegeven. Dat is wat mijn ziel het meest verlangt in u te zien; het is de liefde en de welwillendheid jegens uw naaste, met wie u reeds zo lange tijd oorlog hebt gevoerd. Want u weet zeer goed, dat zonder deze wortel van de liefde, de boom van uw ziel geen vruchten zou kunnen dragen, maar zou verdrogen, omdat wanneer hij in de haat blijft, hij de sappen van de Genade niet tot zich kan trekken. Ach, dierbaarste Vader, de eerste zoete Waarheid leert u, en heeft u als zijn gebod nagelaten, dat u God zult beminnen boven alles, en de naaste gelijk uzelf. Hij heeft u het voorbeeld gegeven toen Hij aan het hout van het allerheiligste kruis hing. De Joden riepen: „Kruisig hem”, en Hij riep met nederige, zachte stem: „Vader, vergeef degenen, die mij kruisigen, want zij weten niet wat zij doen.” Let op Zijn onschatbare liefde, die niet alleen hun vergeeft, maar hen verontschuldigt bij de Vader. Welk een voorbeeld, en welk een leer! De Rechtvaardige, die niet het vergif van de zonde in Zich heeft, verdraagt de onrechtvaardigheid om onze boosheden te straffen!

O, hoezeer moet de mens zich schamen, die de leer van de duivel en van de zinnelijkheid volgt, en zich meer bekommert om de rijkdommen van de wereld te verkrijgen en te behouden (want deze allen zijn ijdel, en gaan voorbij als de wind), dan om zijn ziel te redden, en de naaste te beminnen! Want omdat hij in haat tegen de naaste blijft, is hij ook in haat tegen zichzelf, want de haat berooft hem van de goddelijke Liefde. Wel is hij dwaas en blind, dat hij niet ziet, dat hij zichzelf doodt met het mes van de haat tegen de naaste.

En daarom bid ik u er om, en wil ik, dat u Christus, de Gekruisigde, zult navolgen, en dat u het heil van uw naaste zult beminnen, en daartoe wijs ik u op het voorbeeld van het Lam, dat de dood van zijn lichaam gekozen heeft, uit honger naar de eer van de Vader, en naar het heil van de zielen. Handel u ook zo, mijn Heer. Bekommer u niet om het verlies van aardse goederen, want het verlies zal u een winst zijn, wanneer u daardoor uw ziel kunt verzoenen met uw broeder. (2) Ik verbaas mij erover, dat u daarvoor, wanneer het mogelijk zou zijn, met andere tijdelijke goederen zelfs niet uw leven zou willen opofferen, wanneer u overweegt hoeveel zielen en lichamen er zijn verwoest, hoeveel kloosterlingen, vrouwen en kinderen er zijn mishandeld en verjaagd door deze oorlog. Niet meer, om de liefde van Christus, de Gekruisigde. Bedenkt u niet van hoeveel kwaad u de oorzaak bent, indien u daartegen niet alles aanwendt wat in uw macht is? Kwaad onder de christenen en kwaad onder de ongelovigen; want uw twist heeft het werk van de heilige tocht tegengehouden en houdt dit nog tegen. (3) Het schijnt mij, dat indien er geen ander kwaad uit voortkwam dan dit, wij nog het goddelijk oordeel te wachten staan. Ik bid u, dat u niet meer degene zult zijn, die zoveel kwaad veroorzaakt en het ontstaan van zoveel goed verhindert, dat zal voortkomen uit de herovering van het heilige Land en van de arme zielen, die geen deel hebben aan het bloed van de zoon van God. Daarover moest u zich schamen, u en de andere christenvorsten, want het is een schande voor de mensen, en verfoeilijk in de ogen van God, dat de broeders oorlog voeren tegen elkaar en de vijand in vrede laten, dat zij elkaar hun bezittingen proberen te ontnemen, en niet gaan heroveren, wat hun rechtens toekomt. Dat deze dwaasheid en blindheid ophoudt! Ik zeg u uit naam van Christus, de Gekruisigde, dat u het sluiten van de vrede niet langer moet uitstellen. Sluit vrede, en richt de oorlog tegen de ongelovigen. Verleen uw hulp om de standaard van het allerheiligste kruis te ontplooiën en te beschermen, want op het ogenblik van de dood zal God rekenschap vragen aan u en aan de anderen over zoveel nalatigheden en dwalingen, die begaan zijn en nog iedere dag

bedreven worden. Verslaap niet langer de korte tijd die ons overblijft, om de liefde van Christus, de Gekruisigde en om uw eigen heil, want de tijd is kort, en u moet sterven, en u weet niet wanneer.

(4)

Dat in u een vuur van heilige verlangens om dat heilige kruis te volgen en om u te verzoenen met uw naaste ontstoken mag worden. En zo zult u de weg en de leer van het Lam volgen, dat geslacht is op het kruis en daar verlaten is door allen en u zult Zijn geboden in acht nemen. Zijn weg zult u volgen, door met geduld de beledigingen te verdragen, die u worden aangedaan; Zijn leer, door u te verzoenen met uw naaste; en u zult uw liefde voor God tonen, door het allerheiligste kruis te volgen op de heilige en zoete tocht. Ik geloof, dat uw broeder, de hertog van Anjou, aan deze heilige onderneming voor de liefde van Christus wil deelnemen en er zich geheel aan wil wijden. (5) Het zou uw geweten belasten, wanneer door uw toedoen dit zoete en heilige werk ongedaan bleef. Op deze wijze zult u de voetstappen volgen van Christus, de Gekruisigde, zult u de wil volbrengen van God en ook die van mij, en zult u Zijn geboden in acht nemen. Ik zei u, dat ik wenste u de heilige geboden van God te zien naleven. Meer zeg ik niet. Vergeef mij mijn vermetelheid. Blijf in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.

(1) Karel V heeft de bijnaam van „de Wijze.”

(2) Tijdens de regering van Karel V werd het land bijna voortdurend geteisterd door de oorlog met koning Eduard III van Engeland en met Karel, Koning van Navarre.

(3) De kruistocht.

(4) Karel V stierf in zijn drieënveertigste jaar, in 1380, enkele maanden na de dood van de heilige Catharina.

(5) De hertog van Anjou had Catharina verzocht, hierin voor hem te spreken.