

## Aan Gregorius XI

*Dat hij niet moet vrezen.*

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.

Heilige en zalige Vader in Christus, de zoete Jezus, uw onwaardige en ellendige dochter Catharina komt u versterken in Zijn heilig Bloed, met de wens u zonder enige slaafse vrees te zien. Ik heb bij mijzelf overwogen, dat de vreesachtige mens de kracht vernietigt van het heilig voornemen en van het goede verlangen, en daarom heb ik gebeden en zal ik blijven bidden, dat de zoete en goede Jezus van u iedere slaafse vrees wegneemt, zodat slechts de heilige vrees overblijft. Dat in u een vuur van liefde mag zijn, dat u zal beletten de stemmen van de vleesgeworden duivels te horen, en u niet de raad van de verkeerde raadgevers zal doen opvolgen, die zich laten leiden door eigenliefde, en die mijns inziens u vrees willen aanjagen om uw komst te verhinderen, en daarom zeggen zij: „Het zal de oorzaak van uw dood zijn”.

En ik, heiligste en zoetste Vader, zeg u uit naam van Christus, de Gekruisigde, dat u geen vrees moet hebben, voor wat dan ook. Kom in alle gerustheid, vertrouw op Christus, de zoete Jezus, want als u doet wat u moet doen zal God met u zijn, en er zal niemand zijn die tegen u is. Sta op als een man, Vader, ik zeg u, dat u niet hoeft te vrezen. Indien u niet zou doen wat u moet doen, dan zou u reden hebben tot angst. U moet komen, kom dus.

Dat uw komst lieflijk mag zijn, zonder enige vrees. En als een van uw dienaren u wil beletten te gaan, spreek dan tot hem met een heilig vuur, zoals Christus sprak tot de heilige Petrus, toen deze hem uit tederheid wilde weerhouden van het lijden. Christus heeft zich tot hem gewend en gezegd: „Wijk van mij, Satan. U bent mij een ergernis, want u zoekt de dingen van de mensen, en niet die van God. En wilt u niet, dat ik de wil van mijn Vader zal vervullen?” Handelt u ook zo, Vader; volg Hem na als zijn plaatsvervanger, neem een besluit in uzelf en versterk u er in, en zeg dan tot allen: „Ook als ik er duizend maal het leven bij verliezen moest, dan nog wil ik de wil mijn Vader vervullen.”

Maar u zult er het leven niet bij verliezen, integendeel u zult het leven winnen, want u zult het middel hebben om voortdurend het genadeleven te verkrijgen. Wees dus getroost en vrees niet, want daar hebt u geen reden voor. Grijp naar het wapen van het allerheiligste kruis, dat is de zekerheid en het leven van de christenen. Laat babbelen die dit willen, en sta vast in uw heilig voornemen. Mijn geestelijke vader, broeder Raimondo, (1) heeft mij uit uw naam gezegd, dat ik moest bidden of u moeilijkheden zou ondervinden; ik heb er reeds voor gebeden, vóór en na de heilige Communie, en toen heb ik noch de dood, noch enig gevaar gezien. Deze gevaren zijn bedenksels van uw raadgevers. Geloof in Christus, de zoete Jezus en vertrouw op Hem. Ik hoop, dat God zoveel gebeden, tot Hem gesproken met zulke brandende verlangens, met zoveel tranen en zweet, niet zal versmaden. Meer zeg ik niet. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Vergeef mij, vergeef mij. Dat Jezus Christus, de Gekruisigde, met u zij. Jezus zoet, Jezus de Liefde,

(1) haar biechtvader