

Aan Gregorius XI

Er zijn drie dingen nodig om de Kerk uit haar treurige toestand te bevrijden, en om de algemene vrede te verkrijgen, en deze zijn: Het verwijderen van de slechte herders en bestuurders, de terugkeer van de paus naar Rome, en de kruistocht.

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde en van de zoete Maria.

Heiligste, dierbaarste en zoetste Vader in Christus, de zoete Jezus, ik, Catharina, uw onwaardige dochter, dienstmaagd en slavin van de dienaren van Jezus Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens de volheid van de goddelijke genade in u te zien, en wel op zodanige wijze, dat u met behulp van deze genade, het werktuig en het middel mag zijn, dat de vrede aan de hele wereld zal teruggeven. En daarom bid ik u, mijn zoete Vader, dat u met ijver en brandende begeerte naar de vrede, naar de eer van God en het heil van de zielen, de middelen zult gebruiken van uw macht en van uw deugd. En indien u mij zou zeggen, Vader: — de wereld is zozeer in verwarring! hoe zullen wij tot de vrede komen? — dan zeg ik u in de naam van Christus, de Gekruisigde: drie voorname dingen moet u met al uw macht zien te bewerken. Dat is: dat u uit de tuin (1) van de heilige Kerk de stinkende bloemen zult uitroeien, die vol laagheid zijn en vol hebzucht en die opgeblazen zijn van hoogmoed; dat zijn de slechte herders en bestuurders, die de tuin vergiftigen en doen verrotten. Ach, u, die onze bestuurder bent, gebruik uw macht om deze bloemen uit te roeien. Werp ze uit, opdat zij niet meer zullen regeren, en wil, dat zij eerst leren zichzelf te regeren door een heilig en deugdzaam leven. Plant in deze tuin welriekende bloemen, herders en bestuurders, die ware dienaren van Christus zijn, die niets anders zoeken dan de eer van God en het heil van de zielen, en die ware vaders van de armen zijn. Ach, hoe groot is de verwarring, dat degenen, die spiegels van de vrijwillige armoede, zachtmoedige lammeren en uitdelers van de goederen van de heilige Kerk aan de armen moeten zijn, dat zij zich met meer genietingen, praal en de ijdelheden van de wereld omringen, dan wanneer zij duizend keer temidden van die wereld hadden geleefd. Zij worden zelfs beschaamd gemaakt door vele leken, die een goed en heilig leven leiden.

Maar het schijnt, dat de hoogste en eeuwige Waarheid, met dwang datgene wil teweegbrengen, wat niet gedaan is uit liefde; het schijnt, dat Zij toelaat, dat de goederen en de bezittingen worden ontnomen aan Haar Bruid, Zij toont bijna, dat Zij wil, dat de heilige Kerk terugkeert tot haar eerste arme, nederige en vreedzame toestand, zoals zij was in die heilige tijd toen haar bedienaren naar niets anders streefden dan naar de eer van God en het heil van de zielen, en zij slechts zorg droegen voor de geestelijke zaken en niet voor de tijdelijke. Want toen zij meer zijn gaan denken aan tijdelijke dan aan geestelijke zaken, zijn de dingen van kwaad tot erger geworden; daarom ziet u, dat Gods oordeel heeft toegelaten, dat haar veel vervolgingen en rampspoeden overkomen.

Maar wees getroost, Vader, en vrees niet wat er ook gebeurd mag zijn of wat er nog zou kunnen gebeuren. Doe dit om haar tot volmaaktheid te brengen, opdat er in die tuin schapen zullen grazen en geen verslindende wolven, die de eer roven, die aan God toekomt, en haar voor zich behouden. Versterk u in Christus, de zoete Jezus, want ik hoop, dat Zijn hulp, de volheid van de goddelijke genade en de bijstand en bescherming van God u nabij mogen zijn, wanneer u handelt zoals ik u heb gezegd. Van oorlog zult u komen tot grote vrede, van vervolging tot een grote eensgezindheid; niet door menselijke macht maar door een heilige deugd zult u de zichtbare duivels verslaan, dat zijn de onrechtvaardige mensen en de onzichtbare duivels, die nooit slapen ten opzichte van ons.

Maar bedenk, Vader, dat u dit moeilijk zult kunnen volbrengen, wanneer u niet de twee andere dingen doet, die eraan vooraf moeten gaan en die het eerste tot stand moeten helpen brengen, en dat zijn uw komst en de opheffing van de standaard van het allerheiligste kruis. Moge het heilige verlangen daarnaar u niet ontbreken, door geen enkel schandaal of oproer in de steden, die u mogelijk zult zien, of waarvan u zult kunnen horen, maar laat meer en meer het vuur van het heilige verlangen in u ontsteken om ze spoedig te volbrengen. Stel daarom uw komst niet langer uit. Geloof de duivel niet. Hij bemerkt, dat het hem zal schaden en daarom legt hij er zich op toe om u ergernis te geven en u af te keren van uw plicht, om u te doen verliezen uw min en uw liefde en om uw komst tegen te houden. Ik zeg u, onze Vader in Jezus Christus, dat u spoedig moet komen als een zachtmoedig lam. Antwoord de heilige Geest, die u roept. Ik zeg u: Kom, kom, kom en wacht de tijd niet af, want de tijd wacht niet op u. Dan zult u handelen als het geslachte Lam, van Wie u de plaats bekleedt, en die als een zachtmoedig Lam met ongewapende hand onze vijanden heeft gedood. Het heeft slechts het wapen van de deugd van de liefde gebruikt. Het heeft slechts willen zorgen voor de geestelijke dingen en aan de mens de genade willen teruggeven, die hij door de zonde verloren had.

Ach, mijn zoete Vader, ik bid u, dat u wilt komen om met diezelfde zoete hand onze vijanden te verslaan. Uit naam van de gekruisigde Christus zeg ik het u: hecht geen geloof aan de raadgevingen van de duivel, die het goede en heilige voornemen wil tegenhouden. Wees een moedig man en wees niet vreesachtig. Geef gehoor aan God, die u roept om bezit te komen nemen van de plaats van de glorierijke herder, de heilige Petrus, (2) van wie u de plaatsvervanger bent. En hef de standaard van het heilige kruis op, want zoals wij door het kruis zijn bevrijd, zoals de heilige Paulus heeft gezegd, zo zullen ook wij door het opheffen van deze standaard, die mij de troost van de christenen schijnt te zijn, bevrijd worden van de oorlog, de onenigheid en van veel onrechtvaardigheden, en het ongelovige volk van zijn ongelooft. En op deze wijze zult u de hervorming van de herders van de heilige Kerk zien en verkrijgen.

Geef haar het hart vol brandende liefde, dat zij heeft verloren, terug, want zoveel bloed is haar afgezogen door de boze verslinders, dat zij geheel is verbleekt. Maar wees sterk en kom, Vader, en laat de dienaren van God niet wachten, die bedroefd zijn om hun onvervulde wens. En ik, ellendige ellendeling, ik kan niet langer wachten; levend schijnt het mij, dat ik sterf van smart door het zien van zoveel schande die God wordt aangedaan. Word niet afkerig van de vrede om wat te Bologna is gebeurd, (3) maar kom, ik zeg u dat de woeste wolven als zachte lammeren u het hoofd in de schoot zullen leggen en u om barmhartigheid zullen smeken, Vader.

Meer zeg ik niet. Ik bid u, dat u wilt horen en luisteren naar wat broeder Raimondo en mijn andere zonen zullen zeggen, die met hem zijn en die komen, gezonden door Christus, de Gekruisigde en door mij. Zij zijn dienaren van Christus en zonen van de heilige Kerk. Vergeef mij mijn onwetendheid, Vader, en dat uw goedheid mij verontschuldigen mag, de liefde en de smart deden mij dit alles zeggen. Geef mij uw zegen. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus de liefde. (4)

(1) *Beeld van de tuin die de heilige Kerk is.*

(2) Gregorius XI berispte een vreemde bisschop, die te Avignon was. „Wat doet u hier, sprak hij, waarom bent u ver weg van uw Kerk?” De bisschop antwoordde: „En uzelf, heilige Vader, waarom gaat u niet naar uw bruid, die zo rijk is en zo schoon?”

(3) Bologna was de laatste stad, die tegen de paus opstond in 1376. Het volk joeg de kardinaal di San Angelo weg en riep de republiek uit. De Florentijnen zonden hun soldaten.

(4) De zalige Raimondo van Capua, biechtvader van Catharina, ging vóór haar naar Avignon. De Florentijnen zonden hem om de toorn van de paus te stillen, daar zij allerlei buitensporigheden hadden bedreven.