

Aan Gregorius XI

Om de liefde van Christus, smeekt zij de Florentijnen met zachtheid en liefde tegemoet te komen. Zij dringt aan op de terugkeer van de paus naar Rome.

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde en van de zoete Maria.

Mijn Heiligste en Eerwaarde Vader in Christus Jezus. Ik Catharina, uw onwaardige en ellendige dochter, dienstmaagd en slavin van de dienaren van Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u een goede herder te zien; want ik zie, mijn zoet Vadertje, dat de wolf uw schapen wegsleept en dat niemand daartegen een middel aanwendt. Ik neem dus mijn toevlucht tot u, onze Vader en onze herder, en ik bid u in de naam van Christus, de Gekruisigde, dat u van Hem zult leren, die met zoveel vuur van liefde zich aan de schandelijke dood van het allerheiligste kruis overgaf, om het verdwaalde schaap, het menselijk geslacht, te verlossen uit de handen van de duivel; want door de opstand van de mens tegen God werd de duivel meester over het menselijk geslacht.

Toen begon de oneindige goedheid van God in Hem te spreken. Zij zag het kwaad, de verdoemenis en de ondergang van dit schaap, en Zij zag dat het niet te redden was met toorn en met oorlog. En hoewel Zij beledigd was door dit geslacht, want de opstand van de mens, die ongehoorzaam werd aan God, verdiende een oneindige straf, wilde de hoogste en eeuwige Wijsheid niet aldus handelen. Zij ontdekt een lieflijk middel, zachter, liefdevoller zou men er geen kunnen vinden; want Zij heeft gezien, dat het hart van de mens door niets zozeer getrokken wordt dan door de liefde, want hij werd gemaakt door liefde. En dit schijnt de reden waarom hij zo kan beminnen, want naar ziel en naar lichaam is hij van niets anders gemaakt dan van liefde. Uit liefde schiep God hem naar Zijn beeld en gelijkenis en uit liefde gaven zijn vader en zijn moeder hem het bestaan toen zij het kind ontvingen en baarden. Toen God zag, dat hij zozeer gemaakt was tot beminnen, wierp Hij hem het lokaas van de liefde toe. Hij gaf ons het Woord, Zijn eniggeboren Zoon, dat onze menselijkheid aannam om een grote vrede te sluiten.

Maar de rechtvaardigheid wil, dat voldoening gegeven wordt voor de belediging die God is aangedaan, en de goddelijke barmhartigheid en de oneindige liefde gaan in Hem spreken. En om te voldoen aan zowel de rechtvaardigheid als aan de barmhartigheid, veroordeelt Hij Zijn Zoon ter dood, nadat Hij Hem bekleed heeft met onze menselijkheid, dat is met de substantie van Adam, die zondigde. Zo is door Zijn dood de toorn van de Vader gestild omdat gerechtigheid is voltrokken aan de persoon van de Zoon, en daardoor is voldaan aan de rechtvaardigheid en ook aan de barmhartigheid, doordat het menselijk geslacht werd getrokken uit de handen van de duivel. Dat zoete woord heeft op de armen van het allerheiligste kruishout, het toernooi gehouden van de dood tegen het leven en van het leven tegen de dood, want door Zijn dood heeft Hij onze dood overwonnen en om ons het leven te geven, heeft Hij het leven van Zijn lichaam vernietigd. Door de liefde heeft Hij ons getrokken en door Zijn goedheid heeft Hij onze boosaardigheid overwonnen, zodat ieder hart door Hem gevangen moet zijn, want groter liefde kon Hij niet tonen dan het leven te geven voor Zijn vriend, zoals Hij zelf gezegd heeft. En als Hij de liefde prijst, die het leven doet geven voor een vriend, wat dan te zeggen van de brandende en volmaakte liefde, die het leven doet geven voor een vijand? Want door de zonde waren wij vijanden van God geworden. O, zoet en liefdevol Woord, dat door de liefde het schaap heeft teruggevonden en dat door de liefde hem het

leven heeft gegeven en het heeft teruggebracht in de schaapstal, dat is dat Het hem de Genade teruggaf, die het had verloren!

O, Heilige Vader! ik zie geen andere wijze en geen ander middel om uw schapen terug te winnen, die als opstandelingen de schaapstal van de heilige Kerk hebben verlaten, die niet gehoorzaam en onderworpen wilden zijn aan u, Vader. Daarom bid ik u in de naam van Christus, de Gekruisigde, en ik wens, dat u mij deze gunst zult toestaan, dat u met goedheid hun boosaardigheid zult verslaan. Wij zijn de uwen, Vader. Ik weet dat zij er allen van overtuigd zijn slecht gehandeld te hebben; en laten wij aannemen, dat zij geen verontschuldiging hebben om slecht te handelen, dan moeten wij toch erkennen, dat om de vele onrechtvaardige en onbillijke handelingen, die zij te verduren hadden van hun slechte herders en bestuurders, het hun toescheen, dat zij niet anders konden handelen. (1) Want zij hebben de stank geroken van het leven van veel bestuurders, die vleesgeworden duivels zijn, zoals u weet. Daardoor raakten zij in zo'n verwarring, dat zij deden zoals Pilatus, die Christus doodde om de macht niet te verliezen. Zo ook handelden zij: om hun land niet te verliezen hebben zij u vervolgd. Vader, ik smeed u dus voor hen om barmhartigheid. Zie niet naar de onwetendheid en de hoogmoed van uw zonen, maar geef de vrede aan ons terug, uw deerniswaardige kinderen, die u hebben beledigd, doe dit door de aantrekkelijkheid van uw liefde en van uw goedheid, terwijl u een zoete tuchtiging en zachte berisping toepast, die Uwe heiligheid zal behagen. Ik zeg u, zoete Christus op aarde, uit naam van Christus in de hemel, dat wanneer u aldus handelt zonder boosheid en toorn, zij allen vervuld van smart over de aangedane belediging zullen terugkomen, en u het hoofd in de schoot zullen leggen. Dan zult u vervuld zijn van vreugde, en ook wij zullen vol vreugde zijn, want door de liefde zult u het verloren schaap hebben teruggebracht in de schaapstal van de heilige Kerk.

En dan, mijn Zoet Vadertje, (2) zult u uw heilige wens en de wil van God kunnen vervullen, dat is dat de heilige tocht gehouden zal kunnen worden. In Zijn naam nodig ik u uit, hem zo spoedig mogelijk en zonder enig dralen te ondernemen. Zij zullen zich gereed maken met grote liefde en zij zullen bereid zijn het leven te geven voor Christus. Ach, God, zoete Liefde! Heilige Vader! hef spoedig de standaard van het allerheiligste Kruis op en u zult zien, dat de wolven engelen worden. Vrede! vrede! vrede! Laat de oorlog niet die zoete tijd doen opschuiven. Maar indien u wraak en rechtvaardigheid verlangt, oefen ze op mij ellendige ellendeling, uit en geef mij iedere straf en iedere foltering, die u goedvindt, tot zelfs de dood. Ik geloof dat uit de stank van mijn ongerechtigheden, veel kwaad, vele rampen en veel tweedracht is voortgekomen. (3) Voer dus op mij, uw ellendige dochter, de wraak uit, die u verlangt. Ach, Vader, ik sterf van smart, en ik kan niet sterven. Kom, kom, en bied geen weerstand aan de wil van God, die u roept, en uw uitgehongerde schapen wachten op u, totdat u zult komen en de plaats van uw voorganger en voorvechter, de apostel Petrus in bezit zult nemen. Want als de plaatsvervanger van Christus, moet u zich op uw eigen plaats bevinden. Kom dus, kom en draal niet langer; wees sterk en vrees niets wat zou kunnen gebeuren, want God zal met u zijn! Ik vraag u nederig om uw zegen voor mij en voor mijn kinderen, en ik bid u dat u mij mijn vermetelheid zult vergeven. Meer zeg ik niet. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde.

(1) Onder andere ongerechtigheden, noemt Burlamachi de bedrieglijke listen van Gerard de Puy, gouverneur van Perugia, aangesteld door de paus. Hij stookte twisten aan in Arezzo en om de republiek Siena te schaden, steunde hij de Salembini, een adellijke familie, die daar de macht in

handen wilde krijgen, zelfs ten koste van een oorlog. Hij ontsloeg soldaten uit zijn eigen leger, opdat deze in Siena de revolutie zouden kunnen helpen bewerken.

(2) Catharina voelt zich vóór alles zozeer lid van de Kerk, dat zij de paus geheel beschouwt als haar Vader, vandaar deze uitdrukking. Italiaans: Babbo mio dolce.

(3) Catharina geef vaak uiting aan deze vrees. Haar nederigheid deed haar menen, dat zij de oorzaak was van de rampen in de Kerk.